

Passie voor Verhalen

met

Frans van de Pas



Vrijdag 20 december

Van 13.30 tot 16.00 uur in 't Span

Graag willen wij u als (oud) Keldonkenaar uitnodigen voor een gezellige Kerstmiddag met leuke verhalen in 't Span in Keldonk.

Van u natuurlijk, maar vooral die van Frans van de Pas. Frans heeft een passie voor verhalen en weet u te boeien zoals geen ander dat kan.

Frans richt zich deze middag vooral op de Winter- en Kersttijd, waarbij naast verhalen, anekdotes en gedichten ook muzikale intermezzo's de revue passeren.



Natuurlijk is er koffie, thee wat lekkers en wie weet een verrassing.

De overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Zo maken we er samen met u, zo vlak voor Kerst een gezellige middag van.



Bent u minder mobiel, dan komen we u graag ophalen, want het zou jammer zijn als u er om die reden niet bij zou kunnen zijn. Geef dit aan bij uw aanmelding.

In verband met de voorbereidingen willen we graag weten wie er allemaal aanwezig zijn. Wij verzoeken u dan ook om u aan te melden voor deze middag.

Dit kunt u doen door het invulstrookje in te leveren in een envelop bij:

Corrie en Jan van Berkel Dieperskant 20

't Trefpunt op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur

Natuurlijk kunt u ook bellen, mailen of Whatsapp naar:

Hans Rijkers 06 - 573 175 53

zorgenwelzijnkeldonk@hans-rijkers.nl



Aanmeldformulier (aanmelden graag voor 5 december)

Naam.....

Telefoonnummer Aantal personen

- Wil graag opgehaald worden (kruis aan als dat nodig is)